

WEEKJOURNAAL KBS JACINTA



UITGAVE 12 oktober 2017 JAARGANG 20 NUMMER 4



SCHOOLFOTOGRAAF

Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober komt de fotograaf van Sgoolfotografie.nl bij ons op school fotograferen. En sgoolfotografen hebben een missie! *Maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.*

Voor deze fotodagen zoeken we 2 hulpouders. Zij kunnen de klassen halen/brengen en alles in goede banen leiden. Deze ouders ontvangen een gratis foto! Wilt u dit doen? Geef u dan op bij anna.schutte@inos.nl !

Hierbij wat kledingtips van de fotograaf zodat jullie kind(eren) er straks goed op staan:

- Een wit shirt met blauwe spijkerbroek doet 't altijd goed. Lekker knalkleuren zien we uiteraard ook graag, maar opvallende opdrukken doen het weer niet zo goed.
 - Laat jullie kind gerust zijn of haar pet opzetten of een hoody aantrekken. We maken meerdere beelden per kind, dus zowel met als zonder accessoire.
 - Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd 'ten voeten uit', maar als 't wel gebeurt ben je blij dat je kind een paar mooie schoenen aan heeft.
 - Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel de deur uitgaan. Spikes? Geen probleem! Wij houden wel van gekkigheid! Misschien hebben de meiden die ochtend een beetje extra hulp met hun haar nodig.
 - Het is handig om 's avonds vast een beetje na te denken over de kleding en eventuele accessoires. Laat ze vooral aantrekken waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt!
- Meer informatie vind je op onze website www.sgoolfotografie.nl



OPENING KINDERBOEKENWEEK

Vorige week dinsdag werd de Kinderboekenweek op het schoolplein geopend met een gedicht van heksje Letterpret. Hieronder kunt u het nog eens lezen. De schoolspin Alibi kroop over een spinnendraad door de lucht en opende de boekenmarkt. De kleedjes zorgden voor een gezellig schoolplein, veel kinderen en leerkrachten waren eng verkleed, het weer werkte mee en er werden veel boeken verkocht!

*Heksje Letterpret houdt van letters en van spinnen
Ze kan er de mooiste verhalen mee verzinnen
Haar eigen huisspin heet Alibi
Maar lezen, (hij had het niet gedaan) nee, dat kon hij nie
Dus vroeg spin Alibi aan heksje Letterpret
Maak jij een toverspreuk van het alfabet?
Nee, dat durfde ons heksje niet aan
Want soms wil het toveren wel eens mis gaan
De huisspin zou kunnen veranderen in een suikerspin
En als lekkernij opgegeten worden, daar had Alibi geen zin in
En zo werd de spin naar de Jacintaschool gestuurd*





*Vanaf het plafond heeft ze mee naar het digibord getuurd
Door al het opletten veranderde huisspin Alibi al vlug
In een woordspin met een groot en belangrijk woord op haar rug.
Het woord op haar rug is KINDERBOEKENWEEK
De woorden aan haar pootjes zijn: gruwelijk eng, lekker lezen,
Voorleeswedstrijd, boekenmarkt en dat laatste woord kan ik niet lezen.
Zeg, spin Alibi! Kom eens want ik kan het niet zien
Kom we tellen even met z'n allen tot 10!*



Het laatste woord kan ik nu lezen, het is: GEOPEND !

LUIZENCONTROLE

LET OP: luizencontroles zijn niet altijd op eerste schooldag na de vakanties!!!

Zoals u ondertussen allemaal wel weet wordt er na iedere vakantie door een groep controleouders gecontroleerd op luizen. 'Vroeger' gebeurde dit direct op de eerste dag (meestal maandag) na de vakantie, maar veel controleouders werken (parttime) en doen de controle op een dag dat ze daar tijd voor hebben. Bijvoorbeeld dinsdag, woensdag of zelfs donderdag. Dit betekent dat als u kind tijdens de vakantie luizen heeft opgelopen, deze luizen kunnen overlopen naar andere kinderen in die paar dagen. **Het is daarom extra belangrijk om aan het einde van de vakantie uw kind(eren) goed te controleren op luizen en indien nodig te behandelen.** Laten we met z'n allen zorgen dat luizen op de Jacinta weinig kans krijgen om zich te verspreiden!!

Juf Annelieke, Juf Daphne en JufBritt/ juf Fiona hebben slechts één controleouder op het moment en zoeken nog één extra ouder. Met z'n tweeën gaat het sneller en is het natuurlijk ook veel gezelliger. Als je 45 minuten tijd hebt op een ochtend na de vakantie, laat het weten aan deze juffen!



BEZOEK GROEP 8 KMA

Verslag KMA koninklijke Militaire Academie

De KMA heeft verschillende opleidingen. Je kunt namelijk kiezen tussen: landmacht, luchtmacht en de mariniers. Bij de Landmacht doe je alles op het land. Zoals bijvoorbeeld: vechten maar ook rijd je dan in tanks en andere vervoersmiddelen. Hier moet je natuurlijk je rijbewijs voor halen anders mag je niet in tanks of andere voertuigen rijden.

Bij de Luchtmacht vlieg je in een vliegtuig. Maar niet zomaar een vliegtuig, vaak zijn het speciaal afgestelde vliegtuigen. Hiervoor moet je dus ook een vliegopleiding volgen, zodat je daarvoor je diploma kunt halen.

Bij de Marine doe je alles met water, schepen, boten etc. Daarvoor moet je al je zwemdiploma's hebben en natuurlijk ook heel veel andere diploma's. Voor de Marine moet je ook vaak boten kunnen besturen dus net zoals je rijbewijs moet je je vaarbewijs ook halen.

Bij de KMA heb je veel dingen die nog moet leren, voor je een echte soldaat bent. Je moet namelijk de alle regels en afspraken nog weten, en natuurlijk wat er kan gebeuren en hoe alles vanaf dat moment zal gaan. Omdat je op de KMA 24 uur per dag daar bent op het terrein zal je je familie, vrienden, neefjes, nichtjes enz niet vaak zien behalve in het weekend want dan mag je vaak naar huis. Dus als goed nadenkt is het eigenlijk een soort van kostschool.

Je moet op de KMA veel sporten namelijk 5 tot 6 uur overdag en 1 tot 2 uur s' avonds. Je bent dan bezig met: klimmen, zwemmen, voetbal, hockey, tennis, basketball en volleybal en dan doen ze ook nog aan atletiek en dan vooral het hardlopen. Ook eten ze met zijn allen in een eetzaal.





Ze zitten bij de KMA ook met zijn allen een paar keer per week in een soort vergaderzaal. Daar overleggen en bespreken ze van alles. Je zit dan aan een speciale tafel met stoelen er omheen dan drinken ze meestal iets. Verder heb je daar ook nog vitrines met van allerlei spullen van hun(partij) zoals: petten, bommen, poppen, kleding etc.

Op het terrein van de KMA staat ook het oudste stenen huis van Nederland.

Daar zijn nu veel dingen ingekomen. Ook wij zijn daar in geweest met onze klas

Daar in dat huis is bijvoorbeeld een bibliotheek en cameraruimtes maar ook een kelder en in die kelder daar zijn veel kamers. In één kamer staat een groot plateau waar in het mini is nagebouwd hoe het terrein van de KMA er vroeger uitzag er was bijvoorbeeld veel meer water dan dat er nu nog is.

Op het terrein staat ook nog een groot kasteel daar wonen eten en slapen veel studenten daar hangen ook veel schilderijen en ook daar zijn er veel vitrines met spullen erin in een van de kamers is bijvoorbeeld elke vitrine elk schilderij is daar van de oorlog en bevrijding in Indonesië wat vroeger Nederlands Indië heette. Ook in het kasteel is een heel groot schilderij te vinden waar alle namen staan of nog op komen te staan van de mensen die gesneuveld zijn.

Er liggen ook nog heilige steentjes als je als soldaat op die stenen gaat staan dan is er een heftige straf want je moet dan namelijk je eigen schoenen verbranden en dan natuurlijk zelf nieuwe kopen. Dit is een heftige straf door alleen op de heilige steentjes te staan lopen of zelfs aan te raken.

Je hebt onder een gebouw op het terrein van de KMA een paar ondergrondse gangen daar liepen wij ook. Vroeger schuilden soldaten daar ook. In de tweede wereldoorlog waren daar onderduikers ze hebben die gangen dan ook zelf uitgegraven.

Dit was mijn verslag over de Koninklijke Militaire Academie.

Sarah Buijs, Groep 8A

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In de bijlage van het Weekjournaal de notulen van de vergadering 6 september 2017

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 2 november 2017.

EEN HEEL GEZELLIGE HERFSTVAKANTIE!



*WE STARTEN WEER OP
DINSDAG 24 OKTOBER!*

